

Onze nieuwe parochieassistente aan het woord!



Bisschop Lode benoemde woensdag 7 maart, met ingang van 1 mei, Mevr. Rita Toye tot parochieassistente voor de Federatie Hoog-Kortrijk en de parochies St.-Jan en St.-Elisabeth. We verwelkomen deze benoeming als belangrijke stap in en schakel naar de vernieuwde samenwerking tussen de verschillende Geloofsgemeenschappen bezuiden de Spoorweg in Kortrijk. We wensen haar veel geluk toe in deze nieuwe opdracht! In de komende tijden krijgen we zeker de gelegenheid om Rita beter leren kennen, maar graag laten haar zelf voor het eerst aan het woord:

Geboren uit Maria Antonia Denutte en Marcel Gustaaf Toye op 6 augustus 1966, ben ik de jongste van 5 kinderen (†Frank). Mijn moeder wil graag een meisje en is van mij bevallen op 46-jarige leeftijd. Hoe kan het ook anders: ik werd geboren in een moeilijke periode voor het gezin en kreeg de naam Rita. Ten gevolge van een ongeval dient mijn vader zijn handel in zaden en granen stop te zetten en een volledige nieuwe zaak opstarten was geen evidentie. Het gezin verhuist van Bellegem naar Hoog-Kortrijk.

Vrijheid en spelen in de natuur vormen de rijkdom van mijn kinderjaren. De eerste keer dat ik mij aangesproken weet door het Woord van God, is tijdens de catechese in voorbereiding van mijn Eerste Communie. Hoewel ik niet meer met zekerheid kan zeggen over welk parabel het toen ging, herinner ik mij nog dat ik toen dacht: “*Jezus doet net het tegenovergestelde van de anderen*”. Ik ben meteen weg van de kinderbijbel.

In mijn tienerjaren ga ik wekelijks naar de mis waarbij de charismatische vieringen bij de Karmelieten (huidige Damiaankerk) mij het meest aanspreken.

In het secundair volg ik de Economische richting bij de ‘Paulinen’ te Kortrijk. Ik houd er het meest van de godsdienstlessen – omdat ik er gewoon mezelf kan zijn – en van Engelse en Franse literatuur.

Nadat mijn ouders mijn aanvankelijke keuze om psychologie of filologie te studeren niet ondersteunen, volg ik Bedrijfsadministratie aan *Hantal* te Kortrijk. Erna kan ik vrij snel aan de slag.

Door een relatie kom ik in Dubai terecht. Hoewel ik er slechts een drietal jaren leef, is het een rijke, maar soms ook een moeilijke en confronterende ervaring. Ik vind er werk in een multinational in de *Jebel Ali Free Zone*. Wanneer de Schotse directeur waarvoor ik werk, een eigen zaak start, vervoeg ik zijn firma als directiesecretaresse. Hij huurt een kantoor bij een andere Schotse *expat* en zo word ik ook kantoorverantwoordelijke.

Dubai was oorspronkelijk een vissersdorpje dat aanvankelijk bekend werd door zijn parelduikers. Ondertussen is het een metropool en bruisende stad geworden.

De ontmoeting met mensen die, hoewel ze geen christenen zijn, zich openstellen voor dialoog zijn herinneringen die ik koester. Niet iedereen die je ontmoet is echter even ruimdenkend en vooral tijdens mijn vakanties in Jordanië ondervind ik ook tegenstand voor mijn christelijk geloof. In de stad waar vroeger parelduikers hun leven riskeerden om die éne parel te vinden, vind ik zelf de parel van mijn geloof vernieuwd terug.

Ik keer terug naar België en ontmoet er mijn toekomstige echtgenoot Jean-Claude. Hij was actief in de missiewerking (*Kontinenten*) en ontwikkelingssamenwerking. In 2006 werken we samen aan het *Vice Versa*-project van Broederlijk Delen: Joseph Palukku komt getuigen over het lot van kindsoldaten in Congo.

In 2007 wordt onze dochter Camille Hélène Antonella geboren.

Ze is lid van de scouts en op zaterdag is ze graag misdienaar in de St.-Michielskerk.



Tijdens mijn loopbaan als administratief medewerker in het onderwijs te Waregem, groeit het verlangen om iets anders te doen. Ik start de opleiding voor godsdienstleerkracht aan het *Hoger Diocesaan Instituut* te Gent in 2014. In september 2017 behaal ik er mijn diploma. Mijn aanstelling tot parochieassistente in de federatie Hoog-Kortrijk en de parochies St.-Elisabeth en St.-Jan Baptist, zie ik als de vrucht van mijn spirituele weg en mijn passie voor Kerk en Gemeenschap.

‘He is before all things and in Him all things hold together.’ –

‘Hij is belangrijker dan alles en iedereen. Alles is op Hem gericht.’ Kolossenzen 1:17